

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 2

Zondag 11 juni 2023

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Kerkdienst 11 juni

11 juni is een feestelijke zondag. Dan vindt de Intrede- en verbintenis dienst plaats van mijn nieuwe collega ds. Loeki van der Laan. Ik mag haar aan onze wijkgemeente ZuidWest verbinden. Dat vind ik eervol en doe ik met liefde. Daarna zal zij de dienst overnemen: intrede doen.

Allerlei mensen werken aan de dienst mee. Zo wel in de voorbereiding en ontvangst van gasten, maar er zijn ook verschillende musici die aan deze dienst hun medewerking verlenen. De organist is Barbara Coster-Notenbomer. Ronald Vinke is pianist. Dick Rovers speelt op de klarinet. En we hebben twee leadzangers: Juliëtte Otte en Carlijn Noorda.

Kom zondag in de kerk. Laten we het samen tot een feest maken en Loeki en haar man hartelijk welkom heten!

We wensen Loeki toe dat ze zich bij ons in ZuidWest thuis gaat voelen en dat ze met haar geloof en gaven tot zegen van velen mag zijn.

Ds. Coby de Haan

Bij de bloemschikking

De bloemschikking sluit aan bij lied 427, daarin wordt gesproken over het vonkje van hoop, een vlam van vertrouwen en vurige liefde.

Welkom ds. Loeki van der Laan

Afgelopen zondag hebben al veel mensen één van de welkomstkaarten voor ds. Loeki van der Laan getekend. Er is nog ruimte genoeg voor nog meer goede wensen, mooie teksten of groeten. Zowel vóór als na de dienst is er zondag gelegenheid iets op de kaarten te schrijven. Ze liggen in de hal en in de ontmoetingsruimte.

Parkeren

Met het oog op de parkeergelegenheid voor gasten van buiten Veenendaal zou het fijn zijn als we als gemeenteleden zoveel mogelijk op de fiets naar de kerk komen. Uiteraard alleen als dat mogelijk is. Fietsen kunnen dan ook geplaatst worden aan de kant van de Dennenlaan en, indien nodig, bij het CLV.

De eerste collecte is bestemd voor St. Mensenkinderen Oost-Europa

De naam Mensenkinderen

In de Bijbel komt het woord 'mensenkind' (Hebreeuws: *ben adam*) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens.

Bijbels uitgangspunt

"Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder." (Mattheus 9:35-36).

Mattheus geeft in deze twee verzen het meest kenmerkende van Jezus' persoon en werk weer:

- Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien;
- Jezus voelt medelijden met hen (NBG: wordt met ontferming over hen bewogen);
- Jezus komt in actie en helpt met troostvolle, bemoedigende woorden en met praktische daden:
- Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk van God
- Hij geneest alle ziekte en kwaal.

Missie

Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.



Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een kleine groep maken we al een aantal jaren kaarten voor de diaconie onder andere voor de bloemengroet op zondag. Dinsdagmorgen 13 juni aanstaande van 9.30 tot 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de predikantkamer van de Petrakerk.

Onze kaarten zijn ook te koop voor € 1,- per stuk. In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen.

Informatie: Carla Rovers, (0318) 555 076 of crovers@live.nl.

Kliederkerk

Afgelopen zondag

Er werd lekker gekliederd afgelopen zondag. We zijn aan de slag geweest met het thema 'Feest van de Geest'. Een aantal mensen had mooi bijpassende rode accenten in hun outfit. De activiteiten hadden met Pinksteren te maken, zoals windvangers maken, 'In het spoor van de Geest', vlammetjes met gebedspunten, een proefje, schilderen, reuzenbellen en 'Pinkstervuur'. Daarna was er een viering waarbij we onder andere kaarsjes aanstaken, liedjes zongen onder begeleiding van Aris en we lieten zien hoe goed de windvangers het deden. En ook hebben we gemerkt dat Jip allerlei andere talen kent, zoals Albanees, Spaans en Fins. Knap hoor! Tot slot hebben de ouders een zegenlied gezongen, terwijl de kinderen onder een soort parachutezeil stonden (kijk maar bij de foto's). Als afsluiting was er soep, stokbrood en bolletjes met knakworstjes voor iedereen.



Komende Kliederkerk

De volgende Kliederkerk staat al gepland: op zondagmiddag 29 oktober in de Petrakerk. Schrijf je het alvast in je agenda?

Hulp gevraagd

Om ook na 29 oktober Kliederkerk te kunnen blijven organiseren, hebben we uitbreiding van ons team nodig. Er zijn nieuwe mensen nodig die hun schouders willen zetten onder het werk voor onze kinderen en voor kinderen van buiten de/onze kerk. Twijfel je of het iets voor je is? Spreek ons aan. We vertellen er graag over. Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden, zodat je 29 oktober al helemaal mee kunt doen. We hopen op enthousiaste reacties.



Groet, Coby, Bianca, Else, Hannah, Annemarie en Dirma

Bericht van de boekentafel

Woensdag stond in Trouw een recensie van het boek "Bottom-up kerk" van Tabitha van Krimpen, voormalig Theoloog des Vaderlands. Centrale stelling in dit boek is: "Hoe kunnen wij aanwezig zijn op de plekken waar de mensen al zijn?" De schrijfster vraagt in dit boek aandacht voor haar eigen generatie, de twintigers. Hoe beleven zij de kerk en het geloof? Haar beschrijving van de leefwereld en vragen van twintigers is gedegen en herkenbaar. Dat de kerk een suffe, irrelevante club zou zijn terwijl ze goud in handen heeft: schreeuw het van de daken!

Dick Vogelesang

Schrijfactie Saudi-Arabië: laat Salma al-Shehab onmiddellijk vrij

Nadat de Saudische student en moeder Salma al-Shehab Twitterberichten over vrouwenrechten deelde, werd ze op 1 januari 2021 gearresteerd. Ze zat maar liefst 285 dagen in eenzame opsluiting en werd verhoord zonder advocaat. Nu is

ze veroordeeld tot 27 jaar cel plus een reisverbod van nog eens 27 jaar als ze weer vrijkomt. Uit protest is ze sinds 23 maart 2023 in hongerstaking.

Gestraft voor online mening delen

Al-Shehab kreeg de absurd lange straf nadat ze veroordeeld werd voor terrorisme. Met haar tweets zou Al-Shehab 'de openbare orde verstoren en de samenleving ontwrichten'. In Saudi-Arabië zitten tientallen vreedzame activisten, journalisten en dichters vast na valse aanklachten van 'terrorisme' vanwege het delen van hun mening op sociale media.



Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 juli 2023 naar de autoriteiten van Saudi-Arabië. Roep hen op om Salma al-Shehab onmiddellijk vrij te laten! Klik [hier](#) om de brief af te drukken.

Kijkcijfers zondag 4 juni 2023

Direct: 119 Opname: 107

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal